

Betreft: Terra is dood, lang leve Terra!

Leiden, 15 maart 2007

Gegroet ex-Terranen, Dispuutslozen en uitgestemde overlopers!

Zoals jullie weten is de oprichting van Terra Fertilis eind 2006 gestaakt. Er gingen geruchten "dat alles gejat zou zijn", waardoor het bestuur bezweek.

*Hoewel door dit schandaal de oprichters genoodzaakt waren voor langere tijd onder te duiken, zorgde het wel voor veel publiciteit en naamsbekendheid voor Terra. Vanaf nu spelen we open kaart: we staan bekend als het dispuut dat alles gejat had, en we ontkennen dat niet meer. Beter berucht dan onbekend! We zullen verder gaan als **Terra F.**:*



Het dievendispuut

Namens het oude bestuur nemen Robert en Jaap zitting in het nieuwe bestuur. Inmiddels hebben nog twee nieuwe bestuursleden zich aangemeld.

De eerste open activiteit zal binnenkort plaatsvinden: een combinatie tussen een Nieuwjaarsborrel (die hadden we nog niet gehad), en de eerste Algemene Vergadering om gezamenlijk de uiteindelijke dispuutsidentiteit te vormen. U zal hier spoedig over geïnformeerd worden.

Namens Praeses "Il Capo" Robert van Toor,

Jaap Hagen, ab actis.

